

חַת־ת לַיּוֹם רֵאשׁוֹן פְּרִשְׁתֵּי הָאֲזִינוּ ב' דְּרֵאשׁ הַשָּׁנָה ב' תְּשַׁרֵּי ה'תשפ"ד - שְׁנַת הַקְּהֵל

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חֲמִשׁ / ראשון עם רש"י

היום מתחילים ללמד את שירת האזינו, אותה למד משה לבני ישראל.

"האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי
מכיון שהם יהיו שם לנצח בדיוק כמו שהם היום,
כך שאף יהודי לא יוכל לומר "לא שמעתי על המצוות".

השמים והארץ גם יכולים לתת,
גשם שעוזר לצמחים לגדול
כך שבני ישראל יוכלו לחיות,

השמים והארץ יכולים לתת שכר לבני ישראל
אם הם מקימים את דברי ה'.
התורה נמשלה לגשם,
שכלם צריכים אותו,
האנשים החיות והצמחים.

התורה משמחת את בלם,
ולמוד תורה עוזר לנו לגדול,
בדיוק כמו הגשם.

כשבבית המקדש שומעים את שם ה',
היו אמרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד".

כל מעשי ה' צודקים.
ה' יתן לכל אחד את מה שמגיע לו לקבל.

אם דברים לא טובים קורים,
עליכם לדעת שזה בגלל דברים שעשיתם.
ה' אוהב אתכם ובחר בכם,
ומה אתם עשיתם?
לא התנהגתם בחכמה
ולא עשיתם מה שה' אמר לכם לעשות.

תהלים / יום ב' לחדש פרקים י"ז

בפרק י"א בתהלים מדבר על כך שה' מביא צרות על הצדיקים אבל הם באמת לטובתו.
בפסוק האחרון נאמר "צדיק ה' צדקות אהב" - ה' אוהב לתת צדקה.
באשר ה' נתן את התורה, יכלנו להרגיש את ה' בעולם ולעזר לכל העולם כלו לדעת את ה'.
זה סוג הצדקה הנעלה ביותר שה' יכל לתת לנו.

תניא / אגרת הקדש סימן י"ט (ב' תשרי שנה פשוטה)

למדנו את ההבדל בין משה רבנו שהיה קרוב לה' כמו אדם שרואה משהו והצדיקים שלמדו קבלה
וחסידות שמבינים את ה' כמו מישהו ששומע על מארע מסויים.
מה בעצם יכל משה רבנו לראות?

הוא יכל לראות את החיות של ה' ממנה מגיעה התורה.

לכן משה הוא זה שנתן את לבני ישראל. החיות הזו כלה נמצאת במצוות התורה שהן כולן עוסקות
בדברים גשמיים אבל בתוך התורה עצמה ישנה חיות שגבוה יותר מהגשמיות, חיות של תורת
החסידות שנקראת המאור שבתורה. עכשו יכולים רק להבין אותה, אבל כששמיח יבא בקרוב, נוכל
כלנו לראות גם את החלק הזה שבתורה!

היום יום / ב' תשרי

בסדור האדמו"ר הזקן, כתוב שיש לומר "אנא בכח" לפני שתוקעים בשופר. אבל בפעל, אנו לא
אמרים אנא בכח.

ישנן הרבה פונות שאדם יכול לכוון בשעת התפלה במיוחד לפני תקיעת שופר. המלים של אנא בכח
הן ראשי תבות של שמו של ה' והאריז"ל מסביר אותן בספריו. המחשבה על המלים האלה ומשמעותן
על פי הספרי האריז"ל מסבות נחת רוח לה', ובכל זאת, אין אמרים את מילות אנא בכח בפה אלא רק
במחשבה.

ישנו ספור על חסיד של הבעל שם טוב, ר' וולף קיצעס. שנה אחת הייתה לו הזכות לתקוע בשופר
בבית הכנסת של הבעל שם טוב. הוא היה מאד לחוץ מכך שעליו לחשב על הפונות הנכונות ובקש
מהבעל שם טוב ללמד אותו על מה הוא צריך לבנו. ר' וולף קיצעס כתב רשימה של פונות והביא את
הדף אתו לבית הכנסת כדי שיוכל לזכור מה עליו לחשב בכל בתקיעות. אבל כשהגיע הזמן לתקוע,
הוא לא הצליח למצוא את הדף בשום מקום. הוא היה עצוב על כך שלא זכר אפלו פונה אחת!! הוא
בכה ותקע בשופר בצורה הטובה ביותר שיכל. מאחר יותר אמר לו הבעל שם טוב שהתקיעות שתקע
בשופר היו מצוינות. הפונות הם כמו מפתח לדלת, ואיתן אפשר לפתח את הדלת לתפלות היהודים.
אבל הבכי לה' הוא כמו גרזן שמשביר את כל הדלתות!

ספר המצוות / מצוות לא תעשה ע"ט, פ'

היום לומדים שתי מצוות הקשורות למזבח.
מצוות לא תעשה ע"ט - אסור לבנות מזבח מאבנים שחתכו אותם בברזל.
מצוות לא תעשה פ' - אסור לעלות על המזבח במדרגות, רק בכפוש.

רמב"ם / הלכות בית הבחירה פרקים ב', ג', ד'

ברמב"ם היום לומדים על חלקי בית המקדש.
פרק ב' - לומדים על המזבח.
פרק ג' - לומדים על המנורה, השלחן, מזבח הזהב והפיור.
פרק ד' - פרק זה עוסק במדות של חלקים רבים מתוך בית המקדש, וגם אודות חלקי בית המקדש שהוחבאו במעמקי האדמה - ארון הברית, המון, שמן המשחה. נקבל אותם שוב בעזרת ה' בביאת משיח.

דרכי החסידות / ראש השנה

בסיום כל חג, עורכים התנעדות כדי שהקדשה של החג תמשיך לתוך השבוע.
הרבי אמר שבראש השנה ישירו את הנגונים של כל אחד מהרביים החל מהבעל שם טוב ולומר משהו על כל אחד מהרביים.
מדוע?
על ידי שאומרים מתורתם ושרים נגון של כל אחד מהרביים, אנו מתחברים אליהם. וזה עוזר לנו בעבודת ה' בכללות ומביא חיות מיחדת של ראש השנה לתוך ימות השנה.

גאולה ומשיח / הא' של גאולה

מקדש לעלוי נשמת סבתנו האהובה מרים צימעל בת הרב יוסף ברוך ע"ה פרידמן

השינויים שיתרחשו בעולם באשר משיח יבוא, רמוזים בהבדל שבין המילה גולה לבין המילה גאולה. שתי המילים כוללות את אותן אותיות, ורק במילה גאולה מוסיפים את האות א'.
הא' הזו מלמדת דברים רבים על ביאת המשיח שישתנו בעולם.
השינוי הראשון והבסיסי ביותר הוא הדבר עליו מתפללים בראש השנה, ומבקשים מה' "וידע כל פעול כי אתה פעלתו" - ה' היזה המלך על כל העולם וכל דבר שה' ברא בעולם ידעו ויכירו שה' ברא אותם.
דבר זה יקרה באשר משיח יבוא וכלם יראו את הא' - שה' הוא אלופו של עולם, המנהיג של כל העולם כולו.
באשר ה' לא יסתתר עוד, וכל דבר וכל אחד יכירו שה' הוא המלך, הרבה דברים לא טובים בגלות פשוט לא יתקיימו עוד.
מרבית הקשיים של הגלות הם בגלל שה' מסתתר. באשר משיח יבוא, הם יעלמו.
(ראה שיחת פרשת אמור ה'תש"א)