

חַת־ת לַיּוֹם חֲמִישִׁי פְּרָטִית אַחֲרֵי ב' דָּחוּל הַמוֹעֵד פְּסַח (בַּחֹל ל' א')

י"ז נִסָּן ה'תשפ"ד

מְקַדֵּשׁ לְמַעַן בְּטַחֲוֹן יוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל
"אֶרֶץ אֲשֶׁר תִּמְיֵד עֵינֵי ה' אֶלְקֵינוּ בָּהּ"

מעוניינים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר kidschitas.he@gmail.com

חֲמִישׁ / חֲמִישִׁי עִם רִשׁוֹן

ה' רוצה שנהיה קדושים. לכן ה' אומר את המצוות הבאות.

- ה' מזהיר את בני ישראל שלא להקריב קרבנות מחוץ לבית המקדש.

- אסור לאכול דם, בגלל שהחיות של הבהמה היא מהדם.

- אם אדם אוכל בהמה שלא נשחטה כהלכה, הוא נטמא וצריך ללכת למקוה.

ה' אומר לבני ישראל שעליהם לזכור את ה', ולא להתנהג כמו מצרים. שלא ידעו שלהתחנות זה דבר מאוד קדוש. מחר בעזרת ה' נלמד את הכללים של התורה כיצד יש להתחנות.

תְּהִלִּים / יוֹם י"ז לַחֲדָשׁ פְּרָקִים פ"ג - פ"ז

פרק פ"ג מדבר על כך שאנחנו מבקשים מה' שיעצר את הגויים מלהוציא לפעל את התכניות הלא טובות שלהם נגד היהודים. כשהם רואים שהתכניות שלהם מתבטלות, הם יראו שה' הוא האלקים הגדול מכלם!

למה הגויים רוצים לתכנן תכניות לא טובות נגד היהודים?

באחד הפסוקים בפרק כתוב: "על עמך יַעֲרִימו סוּד" - הם מתכננים תכניות סודיות נגד היהודים. המדרש מסביר, שהתכניות הסודיות הם בגלל שהיהודים נסתרים. הם לומדים את התורה שנקראת הסודות של ה'!

הרבי אומר לנו, שהגויים מאד מקנאים ביהודים. הם מקנאים בחלקי התורה המסתרים (חסידות) ובחלקים המסתרים של הנשמה, שיש רק ליהודים. והם אלה שמקשרים אתנו קרוב לה'. כמובן שה' יציל אתנו וישמר עלינו מהתכניות שלהם.

תניא / לקויטי אמרים פרק מ"א

יהודי צריך להתפלל, ללמד ולעבד את ה' בגלל שהוא אוהב את ה'. לא מקימים מצוות בלי להרגיש שום דבר. כל יהודי אוהב את ה' עמוק בלבו. באשר חושבים על ה' אפשר לעורר את האהבה שמסתרת בפנים כדי שירגישו אותה. בגלל שיהודי מוכן באמת למסור את כל חייו למען ה'. ובאמת, כאשר מתפללים או לומדים, זה קצת כמו מסירות נפש למען ה', בגלל שלא חושבים על העולם, חושבים רק על ה' כמו הנשמות בגן עדן, ולכן זו מעין מסירות נפש לה'. כאשר חושבים על כך בצורה כזו, מבחינים שמקימים את המצוות בגלל שבאמת אוהבים את ה'. עלינו לחשב על כך לפני שמתפללים או לומדים. ואם לומדים תורה במשך זמן רב, על האדם להזכיר לעצמו על כך מידי שעה כדי שיזכר מה הוא עושה (סוג כזה של מעין מסירות נפש) ושדבר זה גורם לה' הרבה נחת.

היום יום / י"ז ניסן

היום הוא היום השני לעמרה.

אחד הדברים שאומרים בהגדה הוא "וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משבח". הרבי אומר היום ש"הרי זה משבח" גם מדבר על "זה" שבתוכנו- הקדשה שנמצאת בתוך כל יהודי. כאשר מדברים על יציאת מצרים ה"זה" נהיה "משבח" אפלו טוב יותר.

ספר המצוות / מצות עשה י"ד

המצוה היומית, **מצות עשה י"ד** היא ללבש ציצית. יש להוסיף חוטי ציצית מיחדים לבגד שיש לו ארבע כנפות (פנות). אחד מהפתילים (חוטים) צריך להיות בצבע תכלת. אבל אפלו אם אין פתיל בצבע תכלת, עדין ישנה מצוה ללבש ציצית עם פתילים לבנים.

רמב"ם / הלכות ציצית פרקים א', ב', ג'

פרק א'- מתחילים ללמד על ציצית. בציצית אמורים להיות שבע פתילים לבנים ופתיל אחד בצבע תכלת. אבל היות ועכשו אין לנו תכלת, עדין מקימים את המצוה רק על ידי פתילים בצבע לבן. (אלו אדם חי במקום שבו יש רק פתילים בצבע תכלת, היה עליו לקיים את המצוה בצבע תכלת).

פרק ב'- למרות שישנן דרכים שונות ביצד ליצר את הצבע שיראה כמו תכלת, רק התכלת האמתית ישאר באותו צבע אפלו אם יעברו כביסות וכדומה. לכן, כדי לבדוק אם חוט נצבע בתכלת אמת, משרים אותו בנוזל חזק על מנת לראות אם הנוזל דוהה. רק התכלת האמתית כשר לציצית.

פרק ג'- על פי תורה, רק בגדים שנעשו מצמר או מפשתן חייבים בציצית. אבל החכמים אמרו ללבוש ציצית על בגד שנעשה מכל סוג בד. ושיש לבגד ארבע כנפות.

הידעתם שלסרטוק (קפוטה) יש ארבע כנפות (פנות) ? אם תתבוננו בו תוכלו לראות שפנה אחת

מעגלת. הדבר נעשה כדי שלא יחשב כפנה. אם זה לא היה בצורה עגולה, היה צריך לשים ציצית גם על הסרטוק!
הסרטוק!

זרכי החסידות / ספירת העומר

היהודים סבלו במצרים במשך שנים רבות.

באשר הגיע העת לגאלתם, ה' לא שלח מלאכים כדי להציל אותם. ה' בעצמו הוציא את היהודים ממצרים. הדבר היה נחוץ כיון שגלות מצרים היתה גלות חזקה. היהודים היו זקוקים לכח ישיר מה' כדי שיוכלו לעזב.

בתנאי האדמו"ר הזקן מלמד שאפילו הכח הזה של ה' רק משך את הנשמות של בני ישראל מהגלות, אבל הנפש הבהמית, שהיתה רגילה לאורח החיים המצרי הטמא, הנפש הזו לא השתנתה כל כך מהר. היא עדין חיה כפי שהיתה בגלות.

כדי להיות מוכנים למתן תורה, בני ישראל היו צריכים להתכונן במשך 49 יום. הם עזרו בזמן הזה לאט לאט לנפש הבהמית שלהם להתעדר, כדי שתוכל להתחיל לחיות בדרך הגאולה. זוהי ספירת העומר. בכל שנה בפסח, יש לנשמה שלנו סוג של גאולה. ברצוננו שהנפש הבהמית תרגיש גם היא את הגאולה. כדי לעזור "להשיג" זאת, עובדים על עצמנו, צעד אחר צעד במהלך ימי ספירת העומר. כך נוכל לחיות עם הדרך החדשה של הגאולה. בזמן שנקבל את התורה שוב בחג השבועות, נהיה מוכנים!

(ראו מאמר "וספרתם" תשי"א)