

# חַת־ת לַיּוֹם רַבִּיעִי פְּרָטִית שְׂמִינִי כ"ד אָדָר שְׁנֵי ה'תשפ"ד

מְקַדֵּשׁ לְמַעַן בְּטַחֵן יוֹשְׁבֵי אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל  
"אֶרֶץ אֲשֶׁר תָּמִיד עֵינֵי ה' אֶלְקֵינוּ בָּהּ"

מעווננים להקדיש לזכות יקירכם? צרו קשר [kidschitas.he@gmail.com](mailto:kidschitas.he@gmail.com)

## חֲמִשׁ / רַבִּיעִי עִם רִשׁוֹ

למרות שאהרן ובניו היו עצובים על כך שנדב ואביהו נפטרו, משה הורה שהם צריכים לאכול את החלקים של הקרבנות שמיועדים לכהנים.

בני אהרן נדב ואביהו נפטרו בגלל שרצו להתקרב לה' על ידי שהקטירו את הקטורת בעצמם. ברגע שהגופות שלהם הוצאו מהמשכן, אהרן הקריב את שאר הקרבנות לראש חדש.

אפלו בשפיהן גדול כל כך עצוב, ובאבל, אסור לו לשנות מהדרך שבה הוא רגיל לעבד במשכן. הוא צריך להקריב את כל הקרבנות ולאכול את כל החלקים שמיועדים לו. בפעם הזו משה אמר לא לעזר ואיתמו בני אהרן שהם גם צריכים לנהג כמו כהנים גדולים. הם צריכים לאכול מהחלקים של הקרבנות אותם אמורים הכהנים לאכול אפלו שהם עצובים על פטירת אחיהם.

## תְּהִלִּים / יוֹם כ"ד לַחֲדָשׁ פְּרָקִים קי"ג-קי"ח

בתהלים של היום בפרק קי"ח מופיע הפסוק: "ה' לי בעזרי ואני אראה בשנאי".

איך יכול דוד המלך לומר שיש לו עוזרים ושה' הוא עם העוזרים? מי עוזר לנו חוץ מה'?

חסידות מסבירה ש"עזרי" הם הדברים הגשמיים שבעולם.

ה' הטמין ניצוץ (חלק) של קדשה בתוך הדברים הגשמיים וכשאנו משתמשים מקבלים את הכח לעזור לנו לכן יחד עם תפלה ובקשה מה' שיעזור לו, אדם צריך גם להשתמש באלקות שנמצאת בדברים הגשמיים (כמו אוכל ושתיה) שנועזר לעזור לו.

## תְּנִיָּא / לְקוּטֵי אֲמָרִים פְּרָק ל"ח (כ"ד אדר ב' שנה מעוברת)

האדמו"ר הזקן אומר שחשוב מאוד שתהיה פונה, כמו שאומרים חכמים, שתפלה בלא פונה היא כמו גוף ללא נשמה.

למה הפונה במשל הזה? כשאנו אומרים כאן "נשמה" אנו מתכוונים לחיות שגורמת לאדם או לבהמה לחיות (חכמים לא מדברים על הנפש האלקית עליה למדנו בתחלת ספר התנ"א). באמת כל דבר בעולם מקבל את החיות שלו מה'. לצמחים יש חיות שגורמת להם לגדל, ואפלו אבנים ועפר יש להם חיות שגורמת להם להתקיים ולא להעלם. החיות הזו היא באופן שווה לכל הדברים שבעולם, כיון שהחיות של ה' לכל הדברים האלה היא מסתתרת. איננו יכולים לראות שה' כאן עד שיבא משיח. כמובן אפלו שה' מסתתרת, חייב להיות הבדל גדול בין החיות של האבן שאיננה זזה ממקומה, ולבין צמח שיש לו חיות שגורמת לו לגדל.

לבהמה שיכולה להתרוצץ סביב ישנה חיות עוד יותר גדולה וכמובן החיות של אדם שיש לו שכל ויכול לבנות ולעשות דברים מדהימים, החיות שלו גדולה עוד יותר.

לבעלי חיים ולבני אדם ישנה נשמה שנותנת להם חיות מרבה וגורמת להם להתקיים.

דבר דומה קורה עם המצוות. מצוה שאנו מקיימים בלי מחשבה עליה, או תפלה שבה אנו רק אומרים את המלים ללא פונה, הם כמו גוף - כמו אבן או פרח. כשאנו מתכוונים זה כאלו הוספנו את הנשמה. בכל פעם שבה אנו עושים את מה שה' רוצה, ה' נמצא שם ואיננו מסתתרת כלל, אבל ישנו הבדל עד כמה אנו יכולים לראות או לחוש את ה'. ללא פונה, ה' נמצא אבל עם פונה ה' נמצא ולא רק שאיננו מסתתרת, אנו יכולים לחוש את ה' בעצמה.

זו הסבה שתפלה ללא פונה היא כמו גוף ללא נשמה, בגלל שיש בה הרבה פחות חיות והיא לא מאפשרת להרגיש את ה' כמו אבן שבה יש מעט מאוד חיות. והיא גוף ללא נשמה.

## היום יום / כ"ד אדר ב'

בתנ"א של ימים אלו לומדים על פונה ומדוע ואיך צריכים להתכוון.

מקום בתפלה בו חשוב מאוד להתכוון הוא כשאומרים "אנא בכח".

התפלה המיוחדת "אנא בכח" כוללת בתוכה 42 מלים. האותיות הראשונות כל מילה מרכיבות יחד את שם ה'. כשאומרים קטע זה, עלינו להסתכל ולחשב על האותיות האלו.

## ספר המצוות / מצות לא תעשה ס"ז, עשה ח', עשה ו', ר"ו

היום לומדים ארבע מצוות בספר המצוות.

1. **מצות לא תעשה ס"ו** - צריך להאמין למה שה' אומר על ידי הנביא (כאשר יודעים

בודאות שהוא אכן נביא אמת) ולא להמשיך לבחון ולראות אם מה שהוא אומר נכון.

2. **מצות עשה ח'** - צריך להתנהג כמו ה'. לה' יש הרבה חסד (למשל) ואנו צריכים לנסות

להתנהג גם כן בחסד.

3. **מצות עשה ו'** - יש להתקרב אל ה'. כיצד אפשר לעשות זאת? על ידי שמתקרבים

לצדיקים שלומדים בתורת ה'.

4. **מצות עשה ר"ו** - זו מצוה חשובה שנתנה באהבת ישראל, עלינו לאהב יהודי אחר כמו

שאוהבים את עצמנו.

בדיוק כמו שאנו רוצים שיהיו לנו דברים יפים, צריכים לרצות שגם ליהודי האחר יהיה. בדיוק כמו שאנו שמחים כשמשחקים אתנו, עלינו לנסות ולשמח גם אנשים אחרים, ובדיוק כמו שאנו לא אוהבים שמתנהגים אלינו לא יפה, אסור לנו להתנהג לא יפה לאנשים אחרים.

# רמב"ם / הלכות יסודי התורה פרק י' – הלכות דעות פרקים א',

**פרק י'-** ברמב"ם היום מסיימים ללמוד את סדרת ההלכות הראשונה, הלכות יסודי התורה. לומדים כיצד לקיים את המצוה שלא לנסות את הנביא.

מתחילים סדרה חדשה של הלכות הנקראת הלכות דעות. הלכות אלו עוזרות לנו לנחול מדות טובות.

**פרק א'-** הרמב"ם מסביר שיש שלוש דרכים בהם כל מדה יכולה להיות למשל אדם יכול לבחור להיות אדם קמפון ולחסוד את כספו ולא לקנות דברים חשובים. אדם אחר יכול לבזבז הרבה כסף כל הזמן, אפילו על דברים מטפשים. אבל ישנה דרך האמצע: להוציא כסף על דברים שצריקה, ולא לבזבז את זה.

הרמב"ם מלמד שעלינו לנסות לשאף לדרך האמצע במרבית מידותינו.

**פרק ב'-** ישנן מדות שלא צריכים להיות בה בדרך האמצע, אם אדם מתרגז בקלות, זו מדה לא טובה עליו לנסות להיות ההפך מרגז, ננוח שלא להתרגז אפילו בזמנים שכן מתאים להתרגז.

## דרכי החסידות / מבצע מצה

חלוקת מצה שמורה ליהודים שאחרת לא יאכלו היא אחת מהמבצעים של הרבי.

הרבי אומר לנו לודא ולבקש מה' לעזור לנו שתהיה הצלחה בקיום המצוה. אחרי הכל אנו מבקשים מה' הצלחה עבור הדברים שאנו עושים לעצמנו, אז עלינו לבקש אפילו יותר מכך היות שאנו מנסים לעזור לאנשים אחרים וזקוקים להצלחה רבה ומפלגה.

~

ישנו מכתב בו הרבי כותב על חלוקת מצה שמורה שזה כמו לתת צדקה.

המדריך אומר: "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית" – כשמשהו נותן צדקה, מה שהעני נותן לו שזה אפילו יותר ממה שהוא נתן לעני.

הרבי אומר שאותו דבר בחלוקת מצה שמורה, מצה מביאה ברכות מיחדות לאנשים כמו אמונה ובריאות. כשאנו מחלקים מצה לאנשים אחרים, אנו מקבלים אפילו יותר מהברכות האלו לעצמנו.

היות וככלם צריכים את הברכה מהמצה, כדאי שנוודא לחלק הרבה מאוד מצה השנה!